

## Logeerweekend Duinrell

Volgende week is het weer zover. We gaan naar Duinrell. 31 Oktober is het Halloween! Daarom is het thema deze maand: Sprookjes en spookjes.

### Vrijdag:

Rond 18.00 uur wordt iedereen verwacht. Onder het genot van een bakje koffie en/of thee met een koekje kunnen ouders en kinderen even bijkletsen met elkaar. Gezellig dat iedereen weer komt. Als we onze ouders hebben uitgezwaaid is het tijd om wat te gaan eten; we gaan lekker een broodje hamburger eten vanavond!

Na het eten is het tijd om een mooie sprookjesfilm of griezelfilm te gaan kijken.

Als de film is afgelopen gaan we snel ons bed opzoeken, want morgen wordt weer een drukke en leuke dag!



### Zaterdag:

Hopelijk heeft iedereen lekker geslapen want vandaag belooft een leuke dag te worden. Eerst gaan we natuurlijk lekker ontbijten.

Als we hebben ontbeten gaan we een leuke knutselopdracht doen, namelijk: **zelf een lampion maken!** Die hebben we vanavond nodig, want vanavond hebben we met z'n allen een lampionnen-optocht.

Daarna gaan we een echte **Halloweenpudding maken**, die we vanavond als toetje gaan eten.

Na de lunch staat de grote '**speurspooktocht**' op het programma. We gaan tijdens de speurtocht op zoek naar allerlei sprookjes en spookjes. Ook krijgen we allemaal opdrachten die we met ons eigen groepje gaan uitvoeren!

Het eten van vandaag is heerlijke spaghetti bolognese!

Nadat we het eten op hebben en het al een beetje donker wordt buiten is het tijd voor de **lampionnen optocht**. Met de door ons zelf gemaakte lampionnen gaan we in een optocht door het park!

Als we na de lampionnen optocht terugkomen in het huisje kunnen we misschien nog even televisie kijken, maar daarna is het alweer de hoogste tijd om naar bed te gaan!



## Zondag:

Het is zondag dus als we willen kunnen we een beetje uitslapen en op ons gemak ontbijten. Na het ontbijt staan er twee super leuke activiteiten op het programma!

Als eerst gaan we lekker knutselen, we gaan zelf een spookje maken.

Daarna gaan we van peperkoek en andere lekkere dingen een echt **snoephuisje maken!** Net zoals de heks heeft in het sprookje

van Hans en Grietje!

Na de lunch gaan we gezellig met iedereen naar het **zwembad**. Als we er weer uit komen gaan we op de terugweg lekker frietjes eten.

Terug in het huisje kunnen we nog even wii-en of een gezellig spelletje doen. Helaas zit het er dan alweer bijna op. Om 18.00u komen de ouders jullie weer ophalen. Natuurlijk staat de koffie en thee klaar.



Tot volgende week, wij hebben er heel veel zin in!

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.

Let op: Beddengoed hoeft je **niet** mee te nemen. Dit nemen wij voor jullie mee!

Groetjes Bas

## Zelf meenemen:

De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:

- Jas
- Kleren
- Toiletpullen
- Handdoek
- Zwembroek
- Eventueel een leuk spel dat we met elkaar kunnen spelen.

Het adres is:

Vakantie en attractiepark Duinrell  
Duinrell 1  
2242 JP Wassenaar

Ons adres is:

Stavast  
Loo 36a  
5388SB Nistelrode  
Kvk 04037380  
Tel 0412-795284  
Bas Dams 0620903202