

Roadtrip

Dinsdag 23 augustus

Vandaag start de Stavast Roadtrip! Om 10.30u verzamelen we met zijn allen bij het kantoor van Stavast (Loo 36a, 5388 SB in Nistelrode). Daar staat de koffie en thee klaar voor iedereen die er al dan een leuke autorit op heeft zitten. De tassen worden overgeladen en we kunnen nog even naar het toilet voordat we daadwerkelijk op pad gaan. Via Limburg rijden we naar de Belgische Ardennen. Onderweg maken we te voet een tocht door het heuvelachtige landschap eens kijken of we nog sporen kunnen vinden uit de WOII. Als we aangekomen zijn op de camping gaan we eerst tenten opzetten en spullen uitpakken. Eenmaal geïnstalleerd is er even tijd om te chillen of een rondje camping te doen. Daarna is het al snel etenstijd. Na ons avondmaal heb je de gelegenheid om een eind te wandelen, spellen te spelen of lekker een balletje te trappen.



Woensdag 24 augustus

Na ons ontbijtje ruimen we onze spullen weer in en gaan we weer op pad. We rijden vandaag naar de Dordogne in Frankrijk, op naar de zon. Onderweg zullen we zeker een aantal keer stoppen om even te chillen, koffie te zetten, onze benen te strekken en verse boodschappen te doen. Op de camping waar we vandaag landen zullen we twee nachten blijven. We slaan ons tentenkamp dus op voor 2 nachten. Hopelijk mogen we er dus een kampvuur maken.



Donderdag 25 augustus

Vandaag hebben we een hele dag waarin we niet hoeven te reizen en we plannen deze dag in samenspraak met jullie in.

Vrijdag 26 augustus

On the road again. Op naar Parijs. Aangekomen in Parijs gaan we eerst op zoek naar ons hostel waar we vannacht zullen blijven slapen. Daarna gaan we de stad in om cultuur te snuiven. In de avond gaan we ergens eten en stappen.

Zaterdag 27 augustus

Nog even een laatste toeristische bezichtiging in Parijs en dan zeggen we Parijs vaarwel en stappen we weer in de auto. We rijden richting België en vlak voor of net over de grens van België slaan we voor de laatste keer ons tentenkamp op. Deze laatste avond maken we er nog een keer een hele gezellige avond van.



Zondag 28 augustus

Deze laatste dag brengen we nog een bezoek aan de hoofdstad van Europa; Brussel. Onderweg naar Nederland stoppen we nog ergens om lekker te kokkerellen. We verwachten om 19.30u weer terug te zijn op ons beginpunt; het kantoor van Stavast in Nistelrode. Daar zullen we de ouders ontvangen en kunnen jullie je avonturen gaan delen. Onze onvergetelijke Roadtrip zit er dan weer op.



Zelf meenemen:

De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:

- Identiteitsbewijs!!!
- Jas
- Kleren
- Toiletpullen
- handdoeken
- Zwemkleding
- Schoenen (wandelschoenen, slippers, schoenen om te stappen)
- Regenkleding
- Voldoende (warme) reservekleding, (bedenk dat je nog als eens keer nat kunt worden dus behoorlijk wat kleding bij je moet hebben)
- Zaklamp
- Kussen
- Slaapzak
- Luchtbed/ matje



In principe heb je geen zakgeld nodig. Het is echter wel toegestaan om zakgeld mee te nemen.

Mocht je zelf geen slaapzak of luchtbed hebben neem dan van te voren even contact op met ons, dan kunnen wij die wellicht voor je meenemen.

Zoals gewoonlijk kun je tijdens onze trip Bas altijd telefonisch bereiken op 0620903202

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.

Groetjes Bas