

Survivalkamp

Het is alweer bijna zover! We gaan op survivalkamp. Hieronder staat het programma. De deelnemerslijst (en voor degene die gebruik willen maken van een opstapplaats ook de tijden van het ophalen en wegbrengen) zullen een week voorafgaand aan het kamp per mail opgestuurd worden.

Zoals jullie weten slaan we ons tentenkamp op in natuurgebied de Maashorst.

Natuurgebied de Maashorst is het op één na grootste natuurgebied van Brabant en is 3500 hectare groot, dat zijn 7000 voetbalvelden.

Survival is een Engels woord en betekent overleven. Dat is dan ook precies wat we dit kamp gaan doen; overleven. We leren tijdens dit kamp om te overleven in de natuur. Wij laten jullie natuurlijk niet alleen aan je lot over maar gaan jullie daarbij helpen. Het allerbelangrijkste om te kunnen overleven is namelijk dat je elkaar helpt en samen werkt. Dat zullen we dus ook heel veel gaan oefenen.

Wij hebben er al super veel zin in!

Maandag

Rond 16.30 uur worden de ouders en kinderen verwacht die zelf naar het kamp komen rijden. Als iedereen aanwezig is kunnen we eerst even gezellig bijkletsen met een lekker bakje koffie, thee en een koekje. Als de ouders weg zijn is het tijd om te gaan eten! We eten vanavond soep met een broodje knakworst! Na deze lekkere maaltijd, gaan we eerst even onze spulletjes uitpakken en de bedden opmaken. Als we daarmee klaar zijn gaan we even de omgeving verkennen om te kijken wat er allemaal te vinden is. Hierna zit de eerste dag er alweer op. Tijd om naar bed te gaan en lekker te gaan slapen. Morgen is er weer een nieuwe en leuke dag.

Dinsdag

Fris en fruitig beginnen we aan een nieuwe dag. Vandaag gaan we natuurlijk beginnen met een goed en lekker ontbijtje. Als de buikjes vol zitten gaan we de bossen in om deze te verkennen. We krijgen een plattegrond mee en moeten zelf de weg zoeken. Op het einde van onze tocht brengen we een bezoek aan het natuurcentrum van de Maashorst. Daar kunnen we van alles leren over de natuur. Dat is belangrijk om te kunnen overleven. En wat ook belangrijk is; ze hebben er een leuke speeltuin. Na deze natuurtocht is het tijd voor een lunch.



Daarna gaan we onze spulletjes pakken en gaan we samen het avontuur aan op water. We gaan namelijk kanovaren! Met 2 of 3 personen kun je in de kano. Het is dus belangrijk dat je goed gaat samenwerken, want nu moet je je krachten gaan verdelen.

Na dit avontuur op het water kan iedereen even bij komen en iets voor zichzelf doen. Daarna gaan we weer aan tafel voor een lekkere avondmaal: rijst met kipfilet, erwten en een sausje. Hmm dat wordt smullen!

Na het eten is er tijd voor katapult schieten. Eens kijken hoe ver we kunnen schieten met de katapult!

Woensdag

Goedemorgen allemaal! Vandaag staan er weer leuke activiteiten op het programma! Eerst gaan we gezellig ontbijten. We beginnen na het ontbijt met het maken van een pijl en boog. Het beste hout voor het maken van een pijl en boog is dat van de wilg omdat je het heel goed kunt buigen. We gaan dus eerst op zoek naar wilgen. Als we deze gevonden hebben kiest iedereen een geschikte tak uit voor zijn boog. Terug bij ons kamp gaan we er een boog van maken. Als hij klaar is gaan we hem testen en oefenen. Daarbij gaan we kijken wie de Willem Tel onder ons is.



We eten vanavond super lekkere pasta bolognese. Dat wordt smullen!

In de avond gaan we eens kijken hoe goed jullie gevoel voor richting is. Samen met het ter land, ter zee en in de lucht kamp hebben we een GPS-dropping voor de liefhebbers. Samen met begeleiding worden jullie ergens gedropt en moeten jullie met hulp van de GPS de weg terug zien te vinden. Spannend!

Donderdag

Vandaag doen we net alsof het een zondag is. We starten de dag op ons gemak met een zondags ontbijtje met een gekookt eitje.

Daarna gaan we aan de slag met een overlevingstechniek die de meeste van jullie al goed onder de knie hebben namelijk; zwemmen! We pakken onze spullen in en gaan op pad. Als het mooie weer is, waar we wel vanuit gaan dan gaan we naar een strandje. Hier kunnen we zandkastelen bouwen, naar eilandjes zwemmen en ons vooral goed vermaken in het water. Mocht het nou toch slecht weer worden dan gaan we naar het golfslagbad in Oss.

Na een dagje zwemmen, horen natuurlijk ook frietjes zoals we gewend zijn bij Stavast. Dus na het zwemmen, gaan we lekker frietjes eten!

Op de laatste avond gaan we er een gezellig avond van maken met een kampvuur. Marshmallows maken en gezellig kletsen rondom het vuur. Een goede afsluiting van de week, want morgen is het helaas weer tijd om naar huis te gaan.



Vrijdag

Goede morgen allemaal! Vandaag is het alweer de laatste dag. We gaan nog één keer lekker ontbijten en maken meteen een lunchpakketje voor vanmiddag (sommige kinderen moeten namelijk nog een tijdje in de auto zitten). Na het ontbijt is het tijd om al onze spullen in te pakken. Ook is er hierna nog tijd om buiten te spelen. Rond 11.00 zullen jullie ouders er weer zijn en kunnen we nog even de week doorspreken

met een kopje koffie, thee en een koekje. Alle kinderen die naar de opstapplaats gebracht worden, krijgen via de mail te horen hoe laat ze daar weer terug zijn.

Tot volgende week, wij hebben er heel veel zin in!
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.

Groetjes Bas

Zelf meenemen:

De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:

- Jas
- Kleren
- Toiletpullen
- 3 handdoeken
- Zwemkleding en zwemtas
- Stevige schoenen
- Reserve schoenen,
- Regenkleding
- Voldoende (warme) reservekleding, (bedenk dat je nog als eens keer nat kunt worden dus behoorlijk wat kleding bij je moet hebben)
- Kussen
- Slaapzak
- Matje/ opblaasmatras

Als je echt geen slaapzak en/of matje/opblaasmatras hebt, kunnen wij die eventueel voor je meenemen. In dat geval graag even een mailtje sturen naar info@stavast.nu.

Bedenk je dat je veel dingen doen waarbij je kleren vies kunnen worden en kapot kunnen gaan. Neem dus oude en vooral voldoende kleren mee. 2 paar schoenen een warme jas en regenkleding is echt een must!

De Nintendo DS e.d. mag je mee nemen (en is misschien wel fijn voor de lange rit in de auto) maar bedenk je dat het op eigen risico is. Het gebruik wordt door de leiding bepaald.

Wat je ook mee mag nemen is een verrekijker, zaklamp, gps, veldfles/bidon, laarzen, sandalen/ slippers, (zonne)hoed, leesboek en een leuk spel. Je mag ook een zakmes meenemen maar deze wordt bewaard door de leiding en mag je alleen onder toezicht gebruiken.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel of mail ons dan even.

Groetjes Bas